



Bavel, 5 januari 2008

Beste mensen,

Bij het begin van dit nieuwe jaar 2008 komen er via de media berichten vanuit Kenia die erg zorgwekkend zijn. Na de presidentsverkiezingen van 27 december 2007 zijn er veel onlusten uitbroken en de beelden die daarvan bij ons op de televisie verschijnen, stemmen tot grote zorg. De oorzaak van die onlusten is gelegen in het feit dat er fraude is gepleegd bij de verkiezingsuitslag. President Mwai Kibaki heeft de uitslag voor zichzelf opgeëist met miniem verschil t.o.v. zijn opponent Reila Odinga. De stam van Kibaki, de Kikuyu's, moeten het nu ontgelden en worden o.a. aangevallen door de stam van Odinga, de Luo's. De Luo's wonen vooral in het westen van Kenia, waar wij ook actief zijn met onze projecten. Wat wij uit eigen waarneming weten na ons laatste bezoek in Kenia is de grote spanning die toen al voelbaar was aangaande deze verkiezingen. Die is sindsdien alleen maar toegenomen en nu uit de hand gelopen.

Wij volgen de huidige berichtgeving aangaande de ontwikkelingen op de voet en hebben regelmatig persoonlijk contact met mensen in Kenia, vooral via de telefoon. Daaruit blijkt ons dat de situatie in onze 2 werkgebieden redelijk rustig is. Er is ook geen sprake van brandstichting op scholen. In Kimilili, waar de meeste projecten lopen, zijn geen onlusten geweest en wordt er gewoon verder gewerkt aan de bouw van de scholenprojecten. In Mumias is de situatie meer gespannen maar ook nog relatief kalm. Wel loopt men hier en daar vertraging op door tekort aan benzine en het feit dat er winkels gesloten zijn.

We merken aan de reacties van mensen ter plekke dat het hun enorm aan hun hart gaat dat de situatie zo uit de hand is gelopen. Zij zijn allemaal goedwillende, positieve en gemotiveerde mensen die hun land vooruit willen helpen en hebben het heel zwaar met de problemen die de politici maken. Solomon Nabie en John Were, onze partners ter plekke, proberen wij zoveel mogelijk moed in te spreken door hen te vertellen dat wij met hen meeleven en in gedachten bij hen zijn. Ook het feit dat wij nogal eens gebeld worden door Vrienden en betrokkenen van Harambee over hoe het er nu voorstaat, heeft grote indruk gemaakt op Solomon en John en op de vele anderen die wij spraken. Zij hebben onze steun in deze moeilijke tijd hard nodig en het doet de mensen in Kenia goed te weten dat hier in Nederland zovelen met hen meeleven!

Wij gaan ervan uit dat we kunnen spreken namens iedereen die Stichting Harambee een warm hart toedraagt. Wij hopen dat we in de toekomst op U allen mogen blijven rekenen. Wij willen U daarbij graag herinneren aan de afbeelding op de kerstkaart van de 2 schoolmeisjes. Het gaat om de toekomst van zovele kinderen die zij vertegenwoordigen!

Met vriendelijke groet,

Bestuur van de Stichting Harambee:

Roel en Marianne Meijers-van Eijndhoven
Sjaak ten Hove en Ad van Ardenne